

ממתק לשבת

פרשת השבוע: ויקרא תשע"ט

חומש: ויקרא

פורים: הכל מתהפך לטובה

יש שיר ילדים ששרים הילדים בפורים, שאיני בטוח שגם המבוגרים היו מצטרפים אליו: 'מדוע לא יחול פורים פעמיים בשבוע? איני זוכר שיש שיר דומה על חג הפסח, יום כיפור ואפילו לא על חנוכה. מה המיוחד בפורים שזכה להערצה כל כך גדולה מכל החגים? נראה לי שמלבד התחפושת, משלוח המנות, השמחה ושאר מנהגי החג של מתנות לאביונים ויעד דלא ידעי בשתיית יין יש לכך גם סיבה עמוקה. פורים הוא חג שהאיר בו אור גדול, אמנם הקורא את המגילה לא יחוש בניסים גלויים, הכל בדרך טבעית ובמקרה מתגלגל שמגזירה איומה של 'להשמיד את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ומשים ביום אחד' מתהפך הכל לטובה, ויש מציאות חדשה של: 'ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר'. בדרך כלל חיינו הדרגתיים אין אנו מבחינים בגדילה של הפרחים או של הילדים או אפילו לא של עצמנו ביחידות זמן קטנות, אך אחת לכמה זמן כאשר מראים לנו תמונה אנו מבינים ומפנימים שאכן גם אנו גדלנו... המגילה וסיפור הפורים הוא מהפך של ממש. מתגלה כאן שבתוך כל נסיבות חיינו יש בעל הבית שהוא מנהיג אותנו ואת העולם כולו. הוא זה שמכווין את המציאות, בדרך כלל לא נראה זאת בצד החיצוני כי מדובר בתהליך נסתר, אך לאורך המגילה וכך גם בחיינו יש יד עליונה מכוונת. זאת השמחה הגדולה והמיוחדת שבפורים שאנו מגלים את האב הרחמן, היד המלטפת, האור האלוקי שזורח לנו ומציל אותנו מכל צרה ומכל אלה שמבקשים, חלילה, לכולתינו. שהכל יתהפך לטובה ונזכה גם בדורנו 'ליהודים היתה אורה וששון ויקר, כן תהיה לנו'. פורים שמח!



הרב גבי קדוש

רבנות מועצה אזורית
בני שמעון