

ממתק לשבת

פרשת השבוע: בחוקותי, ל"ג בעומר תשע"ט

חומש: ויקרא

ל"ג בעומר: מה עושים כשיוצאים מהמערה?

סיפורו של רבי שמעון בר יוחאי הוא סיפור מרתק, גדול עולם הבורח מפני אימת המלכות וספון במערה שנים רבות בסגפנות גדולה של אכילת חרובים ושתיים מים. חכמים מספרים לנו שרבי שמעון בר יוחאי יצא פעמיים מהמערה. בפעם הראשונה, לאחר שתיים עשרה שנים, יוצא הוא ובנו ורואים אנשים העוסקים בענייני העולם הזה. זה זורע וזה חורש, זה בונה וזה סולל. והם לא מצליחים להכיל מציאות שאנשים לא יושבים ועוסקים בתורה יומם ולילה. טענתם היתה כיצד יתכן שאנשים עוזבים 'חיי עולם', שזו התורה ועוסקים 'בחיי שעה' שזה ענייני העולם הזה? לכן כל מקום שנתנו רבי שמעון בר יוחאי ובנו רבי אלעזר את עיניהם היה נשרף... אך משמיים לא ראו בעין טובה את מעשיהם אלו, של האב ובנו, ובקשו מהם לשוב למערה. ואכן שבו למערה לייב חודש נוספים שאז יוצאת בת קול ומאפשרת להם לצאת מהמערה.

מה השתנה בהנהגתם של רבי שמעון בר יוחאי מהפעם הראשונה שיצאו מהמערה לפעם השנייה? זאת נוכל ללמוד מרצונו של רבי שמעון בר יוחאי לאחר צאתו מהמערה. מבקש רשב"י להודות לה' על הנס הגדול של ההצלה וכיצד בוחר הוא להודות לה' ע"י שהוא מחפש לתקן תקנות לטובת הציבור, לטובת הכלל. רבי שמעון אינו מחפש כעת להקהיל קהילות ברבים וללמד תורה. הוא מחפש להקל על הצבור באיזה עניין שיהיה לרווחתו של הכלל. רבי שמעון בר יוחאי מתעניין מה דרוש תיקון בחיי היום יום, נראה להסביר שחל מהפך משמעותי בתפיסתו של רבי שמעון בר יוחאי. ממצב של רוחניות מוחלטת אשר אינה מתמודדת ומרוממת את המציאות ואף לא מנסה לתקן אותה אלא או שאתה 'קדוש' או שאתה 'שורף', למצב שהקודש מרומם ומתקן את חיינו.

הרב גבי קדוש

רבנות מועצה אזורית
בני שמעון

