

ממתק לשבת

פרשת השבוע: אמור תשע"ט

חומש: ויקרא

ירושלים: 'מרכז העצבים העולמי'

עשרה מליון המבקרים בכותל המערבי בשנה לא טועים! מליוני יהודים מכל העולם המתפללים לכוון ירושלים בכל יום לא מתבלבלים, אלפי שנים של ציפייה ושאיפה להגשמת: 'ולירושלים עירך ברחמים תשוב' לא הלכו לחינם. ירושלים לדורותיה ידעה עליות ומורדות והנה זכה דורנו לשוב לירושלים. בזמן הכרזת המדינה בתל אביב בה' באייר תש"ח [1948], ירושלים העתיקה, כולל הכותל המערבי, היו נצורים בידי הלגיון הירדני ולצערנו 19 שנים היו תחת שלטון ירדני אך בכ"ח אייר תשכ"ח [1967] שוחררה ירושלים, באופן מפתיע וניסי. האווירה בארץ בערב מלחמת ששת הימים היתה קשה מאוד, צבאות האויב התארגנו למתקפת חריפה עלינו ואנו בכוחותינו הדלים לא ידענו כיצד להגן על עצמנו ותוך ששה ימים, במאבק נועז ובחסדי ה' נצחנו במלחמה ושוחררה ירושלים. מה יש בה בירושלים שהיא 'מרכז העצבים העולמי' של עם ישראל! באמת, קשה מאוד להסביר... יש בירושלים משהו שהוא מטאפיזי, מעל לכל שכל, מספיק להרגיש את הלמות הלב כאשר רואים את חומותיה של העיר העתיקה, את הכותל המערבי. כאשר חשים את החיבור של כל יהודי העולם לירושלים, מבינים שיש כאן מציאות שגדולה מכל הסבר רציונאלי, שמחברת את העכשיו שלנו עם הנצח. ציפייה של אלפיים שנות גלות שגופנו היה כל כך רחוק מירושלים אך בלב היינו כל כך קרובים. יהודי צפון אפריקה כאשר עלו לארץ התבטאו בלשון: 'עולים לירושלים' [למרות שמצאו עצמם ליד, בירוחם למשל...]. ופעם סיפרה לי שנערה ממוצא אתיופי שכל מטוס שהיה טס בשמי אתיופיה כל הילדים היו נעמדים ונושאים תפילה: 'קח אותנו לירושלים'. ישנו חיבור אמיתי בינינו לירושלים שמקורו במקום נסתר, פנימי שכולו נצח. כשאנו שבים לירושלים אנו שבים לעצמנו, למקור המיוחד שלנו ומכאן השמחה הגדולה ביומנו ואיומה של ירושלים. נרבה בשמחתה של ירושלים. ונזכה לראות בטובה ולשמוח לבניינה ובבנין הארץ כולה. **יום ירושלים שמח!**

הרב גבי קדוש

רבנות מועצה אזורית
בני שמעון

