

ממתק לשבת

חומש: דברים
פרשת השבוע: נצבים/ראש השנה תשע"ט
חשבון נפש של ראש השנה...

מה נורא כל כך בימים הללו שבתחילת השנה עד יום הכיפורים שזכו בשם "ימים נוראים"? ראש-השנה ויום הכיפורים שונים משאר החגים. שאר החגים הם ימי שמחה, ואילו ראש-השנה הוא חג שבו יש גם יראה וגם שמחה, יראה מהיום הגדול ושמחה שאנו ממליכים את הקב"ה על העולם. האדם עושה חשבון נפש על המעשים שעשה במהלך השנה שחלפה, על יחסיו לבני-האדם, לבני המשפחה ולחברים שאיתם היה בקשר בשנה החולפת. וכמובן על יחסו לבורא עולם ולמצוותיו. ואף נשפטים אנו על התנהגותנו ומעשינו לפני בית דין של מעלה. מלבד אופיו של ראש השנה ויום הכיפורים כחגים אשר מקורם בתורה שבהם אנו מצווים בראש השנה לתקוע בשופר וביום הכיפורים להתענות, נראה שיש משהו מיוחד בכל התחלה חדשה ובמיוחד בתחילתה של שנה חדשה. זמן התחלה הוא גם זמן של סיום, האדם שואל את עצמו מה חלף/עבר עלי במשך השנה הקודמת ושואל/מבקש על השנה החדשה, כיצד היה רוצה שתראה? כיצד היה רוצה שמצבו יראה? מה התוכן של כל חייו? מעלתו של האדם הוא בכוח התבונה השכלי שלו ובכשרון לשנות ולהשתנות, האדם הוא היחידי בבריאה שמסוגל לשינוי רצוני ע"פ שכלו וזאת בגלל מעלת האדם שהוא בעל שכל נשמתי וכיצור מרכזי בבריאה שבכוחו לתקן או בכוחו לקלקל. הימים הם נוראים בכך שאנו קובעים את טיבה של השנה הבאה! אחריות כזו הינה באמת נוראה! הורגלנו שאחרים מקבלים אחריות בשבילנו במשך כל השנה, מחליטים בשבילנו, קובעים לנו את סדר היום הציבורי והפרטי, והנה מגיעים הימים הנוראים ואנו צריכים לקבל החלטות גורליות על חיינו, על חיי האומה, על חיי העולם כולו. זה הכוח שקיבלנו מריבונו של עולם בימים אלו!!! האם נעמוד במשימה?? ימים יגידו!!! שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה!!!



הרב גבי קדוש

רבנות מועצה אזורית
בני שמעון